

Tale ved demonstrationen på den første konfliktdag

Kære kolleger.

Godt I er kommet så mange her i dag!

Mange er i dag blevet forhindret i at møde på arbejde, fordi KL har lockoutet lærere og andre undervisere i hele landet. Det betyder, at vi ikke kan gøre det, som vi er uddannet til, og som vi allerhelst vil: undervise vores elever.

Hundredetusindvis elever og deres forældre er i dag ramt af KL's helt uansvarlige strategi.

Hvad er det så, striden står om? To forhold: Finansieringen af en folkeskolereform og vores ønske om arbejdstidsaftale, der regulerer basale vilkår for arbejdets tilrettelæggelse.

Der har fra starten af overenskomstforhandlingerne været en fælles aftale mellem Finansministeriet og KL: Denne gang skulle lærerne ned med nakken. Denne gang skulle vi opgive alle regler, der sikrer os den nødvendige tid til at forberede elevernes undervisning.

Regeringen og KL har i fællesskab planlagt, at det er os lærere, der skal betale for en kommende reform af folkeskolen. Regeringen foreslår om en forøgelse af undervisningstimetallet med 3 mio. lektioner og 6 mio. aktivitetstimer skal betales ved, at lærerne underviser flere timer. Og regeringen og KL har på forhånd aftalt at tvinge deres krav igennem, koste hvad det vil. Lærerne skulle bøje sig for alle KL's krav – ellers blev vi lockoutet. Det er derfor, vi står her på gaden i dag.

Men regeringen og KL har et problem. De har ikke forstået, at til en forhandling er der to parter. Og den ene hedder Danmarks Lærerforening. Vi er mange, og sammen er vi stærke. Vi har igen og igen holdt fast i at god kvalitet i undervisningen kræver god tid til forberedelse. Det skaber den gode skole, som vi alle sammen vil have.

Danmarks Lærerforening har gjort, hvad de kunne for at komme KL i møde og for at få en aftale. En konflikt løser nemlig ingenting. Danmarks Lærerforening har fremsat mange forslag, der tilgodeser KL's krav, men de er alle blevet afvist!

KL er bevidst styret mod en konflikt og har ikke flyttet sig en millimeter. KL har været sikre på regeringens opbakning, derfor har det været alt eller intet. Men hvis regeringen på forhånd bakker op om den ene part i overenskomstforhandlingerne, så er det, vi kalder "den danske model", jo sat helt ud af kraft. Der er ikke tale om frie forhandlinger, hvis regeringen står klar i kulissen til at gribe ind til fordel for arbejdsgiverne.

Og det er i særlig grad deprimerende at være vidne til, at det er en socialdemokratisk ledet regering, der står bag mordet på den danske model.

KL har forberedt denne konflikt gennem mange måneder. De har bevidst spredt misinformation om vores arbejde og fremstillet lærerne som dovne og forkælede. De

har kørt en ensidig kampagne mod en hel medarbejdergruppe for at underminere vores troværdighed i befolkningen.

Men KL og regeringen aner ikke, hvad der foregår ude i den danske folkeskole. De aner ikke, at den helt grundlæggende forudsætning for kvalitet i undervisningen udover tid til forberedelse er den enkelte lærers engagement og virkelyst. Det er de ved at smadre.

Jeg tror, de fleste danskere godt kan se, at det, der er ved at ske nu, er, at KL og regeringen er ved at køre lærerne over i en nøje planlagt konflikt, og at elever og forældre bliver taget som gidsler i deres kyniske spil. Men er der noget, regeringen har respekt for, så er det, hvad befolkningen mener. Derfor skal vi demonstrere, at den konflikt, der har sendt os på gaden, er noget KL har ønsket. Vi ville helst undgå en konflikt og fortsætte med at undervise.

Denne konflikt rammer ikke bare de elever, som ikke får undervisning i de kommende dage. Hvis vi ikke får en anstændig arbejdstidsaftale, vil det underminere kvaliteten i den undervisning, eleverne vil få i fremtiden.

Det vil underminere den danske folkeskole.

Vi vil bruge konfliktdagene til at lægge pres på vores lokale politikere til at sige fra over for KL's linje.

Vores kamp handler ikke bare om at forsvare nogle rettigheder for lærerne, den handler i bund og grund om at stå vagt om den folkeskole, som vi med rette kan være stolte af. Det er der efterhånden flere skoleledere og borgmestre, der har forstået og siger det højt. Lad der komme flere af dem.

Helt grundlæggende ønsker KL nu, at arbejdstid ikke mere skal være en del af en overenskomst – og ikke mere skal være aftalestof, men udelukkende være lederstyret i dialog med den enkelte. Det er ikke blot et alvorligt anslag mod Danmarks Lærerforening. Det er et anslag mod hele fagbevægelsen. Retten til at forhandle løn- og arbejdsforhold herunder arbejdstid er helt grundlæggende for overenskomstforhandlingerne.

Jeg er derfor rigtig glad for den opbakning, vi har fået fra de øvrige fagforeninger med ansatte i Slagelse kommune. De ved, at vi også kæmper deres sag! I dag er det os – i morgen er det dem!

Vi er i dag LOCKOUTEDE - men ikke KNOCKOUTEDE.